

40 jaar V.V. 'Eemdijk'

Een echte club

Na de jubileumboeken van beide andere voetbalverenigingen in ons dorp, al weer enige jaren geleden bij hun 60-jarig bestaan in 1991 en 1992, heeft nu ook V.V. 'Eemdijk' zich in dat opzicht van zijn beste kant laten zien. Het boek mag er zijn! Ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan: 1979-2019.

Hoewel ik helemaal geen voetballiefhebber ben (mijn vader nam mij op 5-jarige leeftijd tevergeefs een keer mee, waarna mijn verzet voldoende was) heb ik toch van dit boek genoten. Het is tegelijk een helder overzicht van deze 40 jaar én een sfeerbeeld van de club in het midden van de Eemdijkse samenleving.

Rechts: Op zaterdag 26 mei 2018 verslaat Eemdijk in een historische wedstrijd Urk op eigen terrein met 2-0. De doelpunten zijn van Evert Brouwers en Maikel de Harder. Dat betekent dat Eemdijk de kampioen is. De felbegeerde schaal is binnen en de club promoveert naar de derde divisie.



Het geheel is zeer systematisch opgebouwd in vier opeenvolgende decennia, afgewisseld met portretten van Eemdijkse voetbal-vips en sfeerschetsen. Precies zoals een goed voetbal-geschiedenisboek moet zijn. De opmaak is zeer geslaagd omdat deze hier precies bij aansluit.

De oprichting vond in 1979 plaats na een buurttoernooi, waarin Eemdijk als een van de deelnemende buurten het met succes had opgenomen tegen de buurten van Bunschoten-Spakenburg. Dergelijke buurttoernooien waren vaker gehouden. Toen werden de Eemdijkse geesten wakker. Op 21 juni werd in het schoolgebouw de club opgericht, en vijf dagen later werd bij de notaris de oprichtingsacte getekend. Terwijl er nog helemaal niets was...

Pag. 12/13: "En toch ging het door, omdat er vooral een gezonde mentaliteit en durf van 'waarom zouden wij dat niet kunnen' was. Eigenlijk was dat eerlijk gezegd zelfs een beetje 'onDieks'. De oorspronkelijke Eemdijker – die zonder migratieachtergrond dus – was immers eerder van het kat-uit-de-boom-kijken en liet publieke en organisatorische zaken graag

aan dominees, schoolmeesters en 'oare vreemden' over. Misschien is 1979 in dat opzicht een kanteljaar geweest waarin het Eemdijkse zelfvertrouwen zich wat begon te manifesteren. Waar het vroeger geen aanbeveling was om in 'mesthoop-city' te wonen, is dat al tientallen jaren anders en misschien is het ontluikende Eemdijkse zelfbewustzijn daar dus ook wel debet aan."

Voor verschillende lezers van het blad zal de voetbalwereld een zekere mate van onbekendheid hebben. Daarom eerst het volgende. Net als bij andere sporten, waar b.v. gewichtsklassen bestaan, wordt de jaarlijkse voetbalcompetitie ook in klassen gespeeld, waarin tegenstanders van ongeveer hetzelfde kaliber het tegen elkaar opnemen. Dat is eerlijker en aardiger en spannender om te zien.

Elk jaar deelt de KNVB als een soevereine godheid deze klassen in plus



hun regionale districten, zowel voor de prof-clubs als voor de amateur-clubs (dit heet de selectie), waarvan er bij de laatsten ook nog eens een zaterdag- en een zondag-afdeling bestaan, waarvan de toppen de ontmoetingen tussen de kampioenen van zaterdag en zondag zijn, en van amateur tegen prof. Het duurde even voor ik dit systeem begreep. En dan zijn er ook nog de districtstoernooien die dwars op deze indeling staan. Binnen deze grenzen speelt zich dan het toernooi af. Maar door zijn best te doen kan een club klimmen, promotie maken van een lagere naar een hogere klasse, maar net zo goed ook degraderen.

Eemdijk moest onderaan beginnen, net als elke beginneling: de 3e klasse van de onderafdeling. Daarna ging het vele jaren voorwaarts. In 1988 werd onder leiding van trainer Henk de Jong de 'gewone afdeling' van de KNVB bereikt en werden er strengere eisen gesteld. Nog steeds ging de weg omhoog, uitlopend op de kampioensbeker in 1993

Maar daarna kwam er ook tegenvallers. Dat tijdvak duurde van 1996 tot 2005. Sindsdien is het weer om de zoveel jaar een stap omhoog. Nu speelt