

Ondernemingsgeest in en rondom De Steiger

In mijn jeugd jaren ben ik opgegroeid in de Dorpsstraat en wel op nr. 11, de toenmalige boerderij van mijn vader Evert Veldhuizen, gehuwd met Gerritje Kraaij.

Zonder dat ik het toen bewust was, besef ik nu de enorme bedrijvigheid die er heerste op een heel kleine oppervlakte namelijk het gebied zo ongeveer tussen de Hervormde kerk en het Kolkplein. Het eind van de Dorpsstraat richting Kolkplein werd "De Steiger" genoemd, wellicht verbonden met de kolk die onder het plein stroomde.



Het pand dat nog heel lang "de Steiger" werd genoemd, met eigenaresse Stijn Dop.

Een breed scala kleine zelfstandigen, met of zonder personeel, waren actief in en rondom "De Steiger".

Laten we eens een rondje maken door dat gebied uit de jaren 60-70 van de vorige eeuw, te beginnen bij de Hervormde kerk, omringd door een lagere school en de pastorie, waar ds. J. Arendsen als herder en leraar van de hervormde gemeente vertoefde en daarnaast in zijn vrije tijd praktische zaken uitoefende in de advocatuur, zonder dat dit gegeven openbaar was.

In de pastorie was soms de geur van gebakken brood en allerhande koekjes aanwezig uit de naastgelegen bakkerij van Meindert ter Beek, waar Jan van Goor de opperbakker was en de oven reeds vroeg in de ochtend op temperatuur bracht.



V.l.n.r. Karel Huijgen Karelzn., Jan van Boeijen, Van Raalte (opper bij de politie), ds. J. Arendsen, Jacob van Dijk en Wouter Heek.



De Ned. Hervormde pastorie.