



## *De Bidders*

*Veel vreugden die mij eens begaven  
Vind ik al mijmerend dikwijls weer,  
Zoals mijn spel aan d'Ulker haven  
Waar 't steeds zo gewig rook naar teer.*

*Ik kon als kind er uren dromen  
Met de oude, grijze vissers mee,  
En heb ze daar zien binnenkomen,  
De bidders van de Zuiderzee.*

*Die naar hun ligplaats manoeuvreerden,  
En schurend langs het vertrouwd plankier  
Hun bolle houten lijven meerden.  
Maar ook veel anderen kwamen hier...*

*Daar lagen er van Vollenhove,  
Van Bunschoten en Harderwijk,  
Soms voor de wind hierheen gestoven  
Bij tien en twintig tegelijk.*

*Elburgers, Genemuidenaren  
En Volendamers op een rij.  
Uit alle verten aangevaren  
Zag ik ze liggen, zij aan zij.*

*Weer sta ik daar. Een joch op klompen,  
Dat met een vreemd verlangen staart  
Naar al die zwartgeteerde rompen  
En al die masten hier vergaard.*

*En dat opnieuw, bij het rusteloos kringen  
van meeuwen boven het havenvuur,  
de golven langs het basalt hoort zingen  
van lokkend vissersavontuur.*

*Willem Ruiten*